



Beste Bethlehem ondersteuners,

Als Bethlehem vertegenwoordigers willen we het evangelisatie-werk middels deze nieuwsbrief weer dichtbij u brengen. Het is ons uitzien om uw betrokkenheid op dit werk te vergroten, opdat voor velen het Woord Gods gebruikt zou mogen worden als middel tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Paulus mocht de stokbewaarder hierop wijzen, en zijn zynanse hij werd gedoopt! Het mocht door het geloof gewillig gemaakt om de Koning te dienen. Als Mozes verkoos hij liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben.

Diaconale hulp en evangelisatie gaan samen, het biedt mogelijkheid om mensen te bereiken met Gods Woord. Wanneer evangelisatie (nog) niet mogelijk is kunnen we wel door daden van barmhartigheid iets tonen van de barmhartigheid naar het Evangelie van Jezus Christus.

Een korte update van de projecten waar we als Bethlehem aan werken:

1. Weeshuis Tshwaraganang

Op woensdag 14 juni kregen we het droevige bericht dat de 10 maanden oude baby Omolemo is overleden. Omdat het kindhuis Tshwaraganang Orhenage over onvoldoende middelen beschikt om Omolemo een waardige begrafenis te geven, voelen wij ons als Bethlehem verantwoordelijk om geld beschikbaar te stellen zodat dit wel mogelijk is. Met mama Katrina zal overlegd worden welk bedrag hiervoor overgemaakt moet worden. De wekelijkse schenking van groente en fruit op vrijdag verloopt naar wens. Een welkome aanvulling van vitamines die de weeskinderen namens u ontvangt naast de eenzijdige voeding van maispap.

De meisjesdouches zijn de afgelopen weken gerenoveerd en kunnen weer gebruikt worden. Voor de administratie en communicatie zijn een laptop en telefoon geschonken, waar we dankbaar gebruik van maken met elkaar. Voor de ordening van het kantoor zijn dossierkasten geleverd. De dossiers van de kinderen zijn nu overzichtelijk en achter slot en grendel.

We dragen ook de onderhoudskosten van de Mazda terreinwagen die we de vorige periode geschonken hebben namens Bethlehem. Door het intensieve gebruik en de ruwe wegen zijn de onderhoudskosten relatief hoog. Zeker voor Afrikaanse begrippen. We hechten echter waarde aan veilig vervoer van de kleine kinderen die hierin naar school gebracht worden e.d.

In dezelfde unit als waar het kindertehuis staat heeft Bethlehem een stuk grond aangekocht met het oog op de toekomst. Rondom deze 10.000 m2 wordt momenteel een stevig hekwerk en een semi-permanente woning geplaatst. De bewoners zullen het gebied gaan ontginnen. De eigenaar van de grond kwam ons tegemoet in de grondkosten toen hij van de community en skills development plannen vernam.

1 Weeshuis Tshwaraganang



2. Evangelisatie

Op het terrein van Tshwaraganang worden de bijbelklassen gegeven. Inmiddels worden deze klassen door 45 tot 80 mensen bezocht. De jonge generatie verstaat de Engelse uitleg van Gods Woord goed, maar de meeste bezoekers van de bijbelklassen zijn oude mensen. De vertaler is dan ook altijd aanwezig. Ds. Weststrate behandelt vaak eenvoudige geschiedenissen. In de afgelopen weken stond dat in het licht van de heilsfeiten: Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Het is verblijdend om waar te nemen dat er altijd met grote aandacht en eerbied geluisterd wordt naar het Woord. Na de dienst vinden vaak persoonlijke gesprekken plaats. Na drie trouwe opkomsten krijgen de deelnemers een Bijbel in eigen taal, zoals Ndebele, Sutu, enz. Met het evangelisatiemateriaal zijn de deelnemers altijd verheugd. De eenvoud van dit materiaal spreekt aan. Na afloop krijgt elke deelnemer, naar gelang de gezinsgrootte, maismeelzakken mee naar huis. Deze diensten en de contacten die daaruit voortkomen zijn vaak de hoogtepunten van de werk van Bethlehem.

Maandelijks worden in overleg met de maatschappelijk werker maismeelzakken rondgebracht naar granny's die door lichamelijke omstandigheden niet meer in staat zijn de diensten te bezoeken.



2 Evangelisatie

3. Refilwe

Het gaarkeukenproject wordt verzorgd door elf werkloze vrouwen uit Refilwe. Zij koken dagelijks enorme maispap voor gemiddeld 160-200 weeskinderen of met HIV besmette kinderen. Door uw donatie kon dit uitgebreid worden met schenking van dagelijkse groenten en juice. De dagelijkse controle van dit project wordt gedaan door Gerda van de Kamp. Gerda woont met haar gezin dicht bij dit gebied en is lid van onze gemeente in Silverton in Pretoria. Momenteel wordt onderzocht welke verdere mogelijkheden er voor zorgverlening in dit nood gebied zijn. Na onze periode in Nederland hopen we weer verder te gaan met de kinderevangelisatie bij de gaarkeuken in Refilwe.

3 Refilwe



4. Sadrach-project

Na het renoveren van vier huisjes zijn we nu begonnen met de volledige opbouw van een huisje. Door de maatschappelijk werker kwamen we op bezoek bij een zeer oude weduwe, Kete Elisabeth. Ze woont met gebroken benen in een modderwoning (een lemen hut). Ze wordt verzorgd door twee dochters die zelf ook hulpbehoevend zijn. Per direct zijn we begonnen met de bouw van een eenvoudige driekamerswoning, waarin stroom en water zullen komen. Nu we in Nederland verblijven staat dit project onder leiding van de zoon van de weeshuismoeder Katrina. We kunnen zo dagelijks contact houden door de aanwezigheid van de computer en de telefoon. We hopen dit zo spoedig mogelijk te kunnen afbouwen, daar de omstandigheden, zeker nu met de koude nachten, erbarmelijk zijn.

De vier gerenoveerde woningen met hun bewoners worden nu verzorgd door twee vrouwen uit de township. Ze worden door Bethlehem betaald. We bezoeken deze mensen maandelijks en onderzoeken met hen Gods Woord. Dit diaconale werk gaat langzaam maar zo komen we in contact met de lokale bevolking. Er ontstaan vriendschappen, en we proberen hen te "zien" en een luisterend oor voor hun nood te hebben. We zien er naar uit dat Gods Woord voor hun kompas mag zijn en/of worden in hun moeitelijke bestaan.

Deze zorg kunnen we verlenen in dit onveilige gebied dankzij de opgebouwde contacten in het weeshuis en de maatschappelijk werker. Er reist altijd een klein team aan mensen met ons mee ter beveiliging. Hammanskraal is een van de onveiligste gebieden rondom Pretoria.



4 Sadrach project

5. Kliniek Blymoedig

Over de Kliniek Blymoedig kunnen we melden dat de actie van de gemakstoelen nog loopt. Dit is een groot project, een stoel met diverse standen kost 500 euro. De Kliniek Blymoedig heeft een sterk blank management team en is goed georganiseerd. De betrokkenheid met hen is niet dagelijks. We hopen dat u de patiënten in de Kliniek niet vergeet, en dat we eind dit jaar toch enkele zorg fauteuils mogen schenken.

6. Naai- en kraalwerk

Heel wat werk kunnen we bieden aan de kansarme vrouwen! We zijn verheugd dat veel producten hun weg vinden in Nederland en op de Afrikaanse markt. Vooral de Bijbelleggers vinden hun aftrek, zelfs in Canada. De opbrengst van deze Bijbelleggers is voor de Bijbels in diverse inländse talen, welke door de CBS nog niet worden uit gegeven. Bethlehem moet deze dus zelf inkopen. Ook de opvouwbare tassen zijn een gewild product, de opbrengst van deze tassen is voor het vitaminen project van Tshwaraganang.

We leren de dames heeds nieuwe vaardigheden. Momenteel zijn we bezig met Bijbelhoeden van de Bijbel met kanttekening, en de Bijbel met uitleg. Een bijzonder mooi en sterk product, en uniek vanwege het kraalwerk rondom. Verkrijgbaar in diverse soorten (afneembare) stof. Graag horen we uw reactie op dit product welke d.v. snel op de website te zien zal zijn.

6 Naai- en kraalwerk



7. Stichting

We zijn verheugd te kunnen melden dat we d.v. in juli een stichting zullen worden. De bestuursleden zullen worden: Prof Van Bochove (kerkenraad Gouda Gerbrandy), Dhr. J.Dekker (zakenman), Mv. C.vd Kamp (coördinatrice Gaarkeuken Refilwe), Dhr. T.Schinkel (kerkenraad Pretoria), Dhr. W.vd Steege (communicatie en marketing NO3), Dhr. M.Weststrate (Fancit, ICT), Ds. J.A.Weststrate, Mw. S.M.Weststrate.

Momenteel wordt onderzocht hoe de zendingsactiviteiten kerkelijke ondergebracht zullen gaan worden. Vanaf juli komt er een vaste medewerker in dienst: Katrina Nap, wonend in Pretoria. Zij zal de administratie en inkoop van de projecten gaan regelen.

We zeggen een ieder dank voor hun financiële bijdrage aan ons werk. De vaste maandelijks donaties geven een zekere inkomstenstroom. Dit wordt zeer gewaardeerd! De kinderclubs van Gouda, de Rode Draad en Het Mosterdzaadje willen we graag specifiek benoemen: Kinderen voor kinderen, een heel mooi initiatief! Ook de ouders die de kinderen hierin motiveren, hartelijk dank! Ook de vrouwenverenigingen die aan Bethlehem's werk denken bij de afname van producten; we zijn u namens onze vrouwen erkentelijk. Hierdoor krijgen deze, bijna allemaal in de steek gelaten vrouwen, brood op de planken. Marketing en Communicatiebedrijf NO3 verzorgt belangeloos de folders en de opbouw van de website, dit scheelt ons heel veel werk! Veel dank voor de inzet van allen in het bedrijf NO3.

Een ieder die zijn/haar talent inzet in het belang van Bethlehems werk, zijn we erkentelijk. Met elkaar dragen we de lasten van hen die nodig hebben. Het is onmogelijk een ieder specifiek te benoemen, die het werk van Bethlehem mogelijk maken. We mogen in uw inzet en/of gift de hand Gods zien. Zonder Zijn hulp zouden we dit werk niet kunnen verzetten.

De Heere gaf aan Zijn discipelen de opdracht "Gaaf dan henen, onderwijst al den volken, dezelve depende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hun onderhouden alles wat Ik u geboden heb." Dit is de taak van Gods knechten in het bijzonder. Het is ook de zendingsopdracht van de Kerk in haar geheel. Alleen met Gods hulp kunnen we de nooddriftige Afrikaan "onderwijzen, en hen leren onderhouden alles wat HIJ ons gebiedt." Omdat dit de zendingsopdracht van de Kerk is zien we ernaar uit dat ons zendings- en evangelisatiewerk kerkelijk onderdak mag krijgen. Het is onze wens en bede dat ons werk mag bijdragen tot de vervulling van Ps 22:28 "Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden."



7 Stichting

Wilt u doneren?

De meeste van u weten ons bankrekeningnummer. We geven het hier nog een keer door. Uw bijdrage wordt erg gewaardeerd. **NL88 RABO 0304 2397 47 t.n.v. mevr S.M. Weststrate inzake Bethlehem.** Als u een bevestiging van uw gift wilt ontvangen, vermeld dan uw emailadres. Dan komt u ook op onze maillijst.

U mag deze nieuwsbrief naar iedereen doorsturen!

Als u ook op de maillijst wilt komen, stuur dan een e-mail naar sonjaweststrate@kliksafe.nl

Vandaag gaat een wens in vervulling: De website is online!

Gratis door NO3 ontworpen en ingericht. We zijn benieuwd naar uw reactie!

WWW.STICHTINGBETHLEHEM.NL

mw. S.M. Weststrate | Bethlehem | Widowfinch 1140, Pretoria South - Africa | info@stichtingbethlehem.nl | stichtingbethlehem.nl